

Evangelie Gemeente Houten

11 november 2012

Christen-zijn op je werk

Veresca van den Berge

Thema's

1. De kloof
2. De bedoeling
3. Onze worsteling
4. Zijn tegenwoordigheid in dagelijks werk

Noot: In deze presentatie staat ter verduidelijking soms meer tekst dan in de oorspronkelijke versie, zodat het beter te volgen is voor mensen die de preek niet hebben gehoord.

Een kloof tussen je kerkleven en de rest van je tijd?



Mandarijn of perzik: bestaat je leven uit aparte stukjes?



Overall mensen bereiken met het goede nieuws?



Maar allereerst: Begin bij de Bron!



Belofte: Stromen van Levend water **zullen** uit zijn binnenste vloeien...

Vruchten **maak** je niet, die **groeien**

door
het Levende (grond)water

Het eeuwige Leven =
dat zij U **kennen**:
niet wat Hij **geeft**, maar wie Hij **is**.



Het tweede gebod is **daaraan gelijk** ...(door Hem meer lief te hebben gebeurt dat: het komt in 1 pakket 😊)

Wie is Hij dan: Op wie kan ik vertrouwen?

God is Liefde en Licht

In Hem is geen spoor van duisternis

- Identiteitsbevestiging komt van Hem
- Elk mens als uniek puzzelstukje
- Hij heeft maar 1 exemplaar van jou
- Er is dus geen concurrentie
- Geen ladderdenken, maar puzzeldenken
- Jezelf niet met anderen vergelijken, maar naar Jezus kijken
- Op jouw plek in Zijn hart is meer dan genoeg, speciaal voor jou



De bedoeling

God begint met geven.

Hij geeft zoveel dat we voldoende hebben voor onszelf en om door te geven aan anderen:

Het stroomt over...

Zo heeft iedereen altijd genoeg.



Hoe het onrecht in de wereld kwam: de zondeval

- Verbinding verbroken met onze geest (God is geest: Joh 4: 24)
- We moeten het met onze psyche (of: ziel) doen
- Onze psyche zoekt naar andere plekken voor Leven (erkenning, bestaansrecht..enz)



Het werk van Jezus

- Ik kom Zelf!
- Onze zonden zijn vergeven
- Een nieuwe geest gekregen
- We hebben nog steeds onze psyche die niet van nature geneigd is God te zoeken als Bron van leven
- Er kan van alles in de weg staan om van Hem het Leven te ontvangen (wonden, overtuigingen, zonden enz.)



De ziel / psyche

Gebeurtenis → Gedachten → Gedrag (overlevingsstrategieën)

Omgaan met onmacht
bij onvervulde behoeften

Gevolgen:

- Ziejewelisme
- Teveel gefocused op jezelf
om Zijn Stem te kunnen horen



Vaak twee achterliggende overtuigingen

Angst voor afwijzing / behoefte aan erkenning

- Aanname: Niemand houdt zomaar van mij,
- Spr 29; 25: Vrees voor mensen spant een strik, wie op de Heer vertrouwt is onaantastbaar

Angst voor controleverlies / behoefte aan invloed

- Aanname: Niemand zorgt zomaar voor mij
- 2 Kor 9; 8: Hij is in staat je met al Zijn gaven te overstelpen, zodat je niet alleen genoeg hebt voor je zelf, maar ook om uit te delen in overvloed

3 voorbeelden van overlevingsstrategieën:

Als ik nu maar..:

- Als ik maar succesvol, behulpzaam ben, geen fouten maak..
 - Als mensen mij maar respecteren of aardig, slim, belangrijk vinden...
- Dan: ben ik...veilig, waardevol, belangrijk/interessant genoeg, heb ik bestaansrecht...enz

Als jij nu maar..:

- Als die ander nu maar niet zo lastig, irritant, negatief, egocentrisch, kortzichtig, afhankelijk, dominant...enz was,
- Dan:...had ik geen probleem, zou het team beter draaien, de organisatie succesvoller zijn enz.

Het wordt toch niks..:

- Ik ben nu eenmaal (..niet belangrijk, minder dan een ander)
- ik kan het nu eenmaal niet (neerslachtigheid en passiviteit)
- Ik heb niets nodig, het maakt me niet uit (ontkenning behoeften)

Onze worsteling

De vrucht van de
solo-zoektocht van de ziel:

Afhankelijkheid van
Zelf-vertrouwen:

Geslinger tussen zelfafwijzing
en zelfwaardering



Zijn vrede ontvangen

Kijk naar Hem, gebruik niet jezelf of anderen als toets:

Num 6,26
moge de HEER u zijn gelaat
toewenden
en u vrede geven.

2Kor3:17
Wij allen...
(naar Hem kijken verandert ons)



Zijn vrede ontvangen

We weten het wel, maar het “lukt” vaak niet. **Waar laat je je door leiden** in je gedachten?

2Kor 10: 5 We maken iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen

- Koester je gedachten aan Hem
- Geef geen extra aandacht aan gedachten die je van Hem vandaan brengen

Maak je geen zorgen, vertrouw op Hem.
Laat een verkeerde gedachte voor wat het is en richt je weer op Hem: bekeren = omkeren

- Wat je voedt, groeit.
- Wat je niet voedt, sterft af.



Terug naar je Levensbron

- Hij wist wie Hij was en hoe geliefd Hij was. Zo kon Liefde stromen. Hij ziet je echt en is uit op je hart.
- Als wij niet van hem kunnen ontvangen, kunnen we geen deel uitmaken van Zijn Koninkrijk .
- Hij kan je bevrijden van jezelf
- Hem kennen en Zijn Genade verandert je hart



In Hem blijven vraagt overgave -> lef

Durf je:

- afhankelijk te zijn, te vertrouwen in Zijn goedheid?
- los te laten wat anderen vinden (ladderdenken)?
- los te laten waarin je zekerheid vindt?
- je schatten op aarde los te laten (waar maak je je geluk van afhankelijk?)?
- je zorgen om anderen aan Hem over te laten? (zonder je verantwoordelijkheid te ontlopen natuurlijk, maar een Redder hebben ze al 😊)
- het aan Hem over te laten om recht te doen? (vergeven is niet het bagatelliseren, maar het erkennen van onrecht. Alleen geef je wel het recht op vergelding uit handen: het is jouw zaak niet meer. Hij alleen kan rechtvaardig oordelen. Laat het los, zodat je zelf vrij bent)

Joh 14: 1

Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op Mij.

Tips

- Wees je bewust van Zijn tegenwoordigheid: Hij **woont** in je!
- Van “denken over” naar “praten met” (Hij hoort je altijd denken en biedt aan je Leven samen te doen)
- Zoek je identiteitsbevestiging bij Hem, niet bij mensen
- Liefde was altijd Zijn drijfveer bij alles wat Hij deed
- Hij ontmoet jou waar je bent. Ontmoet ook anderen waar zij zijn (bv Zacheüs).
- Zegen wie u vervloeken (zegenen verandert je hart)
- Vraag om kansen om over Hem te praten (risico!)
- Vertrouw op Zijn leiding (overtuigen is niet jouw werk, maar dat van de Heilige Geest)

Come to Me – Bethel Church Worship – Jenn Johnson

I am the Lord your God,
I go before you now, I stand beside you,
I'm all around you

Though you feel I'm far away,
I'm closer than your breath
I am with you, more than you know

I am the Lord your peace,
no evil will conquer you
Steady now your heart and mind,
come into My rest

Oh, let your faith arise,
lift up your weary head
I am with you wherever you go

Come to Me, I'm all you need.
Come to Me, I'm everything

Come to Me, I'm all you need.
Come to Me, I'm your everything

I am your anchor, in the wind and the waves
I am your steadfast, so don't be afraid
Though your heart and flesh may fail you,
I'm your faithful strength
I am with you wherever you go

Come to Me.....

Don't look to the right or to the left, keep your
eyes on me

You will not be shaken, you will not be moved
I am the hand to hold, I am the truth, I am the way
Just come to me, come to me
Cause I'm all that you need